

ONS (BUITEN-)AARDSE EXAMEN: DEEL IV

AUTEUR: ILSE WANTEN

ilsewanten.com

**WERELDWIJD WIJZEN STEEDS MEER
PERSOONLIJKE GETUIGENISSEN
NAAR DE KOSMOS... IN ONSZELF.**



In de vorige artikels van deze vierdelige reeks (zie Bloom 5+6+7) schreef ik dat water geheugen bezit, dat mensen waterwezens zijn en dat de kracht van onze eigen intentie ons bewustzijn, en dus onze realiteit bepaalt. Vervolgens daagde ik jullie uit om een aantal mogelijkheden te overwegen die de heersende grote verhalen zouden kunnen uitbreiden, of zelfs vervangen. Welk narratief wij volgen, is immers veel belangrijker dan we aanvankelijk misschien wel dachten.

Dat er destijds met ons DNA zou zijn geknoeid, iets wat ik in mijn vorig artikel opperde, is tot op de dag van vandaag voor heel wat mensen (nog) een brug te ver. Veel wetenschappelijke ontdekkingen wijzen echter in die richting. Na decennia onderzoek blijft er nog altijd de 'missing link': de hybride soort die tussen de mensaap en de moderne mens in zou moeten geleefd hebben. Maar wat als men die overgangsoort niet kan vinden, omdat die simpelweg niet heeft bestaan? De algemene consensus van wetenschappers luidt dat het menselijk DNA ongeveer 200.000 jaar geleden een mutatie heeft ondergaan. Tot hier de vaststelling, maar hoe dit heeft kunnen gebeuren, blijft tot op heden een mysterie. Deze mutatie maakte het mogelijk dat er zich 'plots' een taal kon ontwikkelen (denken, logica en abstractievermogen). Wat gaf dan precies die aanzet? Of moeten we ons afvragen: *wie?*

GEEN EVOLUTIE, MAAR CREATIE

Diegenen die mij(n werk) al iets beter kennen, weten intussen dat ik zelf levendige herinneringen heb aan vorige (buiten-)aardse levens. Ik ben het gewend om in kosmische termen te denken en ben het intussen ook gewoon geraakt dat mijn wereldbeeld nogal eens verschilt van dat van andere mensen. Dat is niet erg. Ik wist (min of meer) waaraan ik begon toen ik destijds instemde met mijn huidige missie. Hoewel ik in het begin van dit leven nogal wat weerstand ondervond, is het tij inmiddels duidelijk aan het keren. Steeds meer mensen hebben namelijk reeds het antwoord gevonden op bovenstaande vraag. Ze voelden aan dat er dingen niet klopten, gingen zelf op onderzoek en stelden zich geleidelijk aan open voor andere mogelijkheden en alternatieve antwoorden. Van zodra die met hun gevoel resoneerden, ontdeedden ze zich quasi spontaan van het dode gewicht van opgelegde conditioneringen. Dit proces - dat ontwaken - verspreidt zich momenteel als een lopend vuurtje over heel de wereld: het maakt komaf met angst en kiest resoluut voor nieuwe inzichten, wijsheid en liefde.

**HET NIEUWE
AARDSE PARADIJS
STAAT MOMENTEEL
AL IN DE STEIGERS.**

Op dit ogenblik luiden de conclusies van veel (zelf-)onderzoekers eensgezind als volgt: tweehonderdduizend jaar geleden werd het DNA van de primitieve mens doelbewust vermengd met het DNA van een buitenaards ras. De moderne mens is dus niet geëvolueerd, hij werd gecreëerd. Geen wonderlijke speling van de natuur, maar genetische manipulatie door een ras dat toen al over de nodige vaardigheden en technische knowhow beschikte. De reden hiervoor was, dat dit buitenaards ras een mensensoort wilde scheppen dat hun tot slaaf zou zijn. Die hadden ze nodig om goud te delven op de aarde. Vervolgens werd dat goud getransporteerd om hun verwoeste thuisplaneet opnieuw op te bouwen. Toen zij ongeveer tienduizend jaar geleden de aarde verlieten, nam een ander buitenaards ras het van hen over. Dit energetisch ras had het dit keer niet op het aardse goud gemunt, maar op een heel ander soort grondstof. Zij voedden zichzelf namelijk met energie, meer bepaald negatieve energie. En die wordt gewonnen uit ons mensen.

BLIJF VRAGEN, BLIJF GRAVEN

Als je denkt dat hier het verhaal eindigt, heb je het mis. Om ons te kunnen ontdoen van deze (noodzakelijke) plaag, is het van belang dat we leren beseffen dat het echte verhaal van de mensheid nog veel en veel ouder is. Ze is namelijk zo oud als de aarde zelf, en zelfs nog ouder! Als kind zag ik hoe zich achter mijn fysieke ouders een voorouderlijke lijn aftekende die helemaal terugging tot de bron. Mijn familie van licht - want zo noemde ik hen - mocht dan wel voor de meeste mensen onzichtbaar zijn binnen deze fysieke derde dimensie, voor mij waren ze niet minder echt. Mijn voorouders waren afkomstig uit hogere lichtwerelden, waar ze planeten bewoonden waarvan ik de namen nog steeds niet allemaal ken. Ze organiseerden zich, richtten bepaalde raden op en zelfs een (Inter)Galactische Federatie, en maakten soms gebruik van moederschepen die velen als hun thuis



beschouwden. Ze deden stelsels als die van de Pleiaden aan en hun centrale zon Alcyone, en hadden er plezier in nieuwe planeten leven in te blazen. De aarde in dit deel van het multiversum was aanvankelijk een van hun 'satellieten' of grondstations. Pas later, toen er zich een buitenste korst begon te vormen, ontstond het idee van een grootscheeps experiment. Hier werd de wens, de droom van velen, eindelijk werkelijkheid. Iedereen wilde meewerken, erbij zijn en wat in die eerste dagen ontstond, was dan ook van een ongeëvenaarde schoonheid: een aards paradijs. Ik vind het belangrijk om me vooral dat te blijven herinneren en wanneer ik mensen ontmoet die geen herinnering (meer) hebben aan deze glorieuze tijd, probeer ik hen aan te moedigen. "Ga zelf op onderzoek", raad ik hen aan. "Stel heel veel vragen en blijf graven totdat de antwoorden naar je toekomen. Alles zit immers in jou. Weet je nog? Jij bent alles. Jij bent de kosmos, een levende bibliotheek op aarde. Misschien komen de antwoorden niet snel, misschien duurt het een poos. Zaden hebben ook tijd nodig om te ontkiemen. Maar geef niet op. Geef nooit op. Wat jou op een dag te wachten staat, is immers meer dan de moeite waard."

DE ENIGE ECHE WAARHEID

Het ware verhaal van de aarde en van de mensheid is er een van vallen en opstaan. Telkens voordat er kapers op de kust kwamen en de planeet nog maar eens gefiltreerd en gegijzeld werd, waren er eeuwen en eeuwen van harmonie en vrede. Talloze rassen – etherische en meer aardse - leefden samen in een omgeving van zowel geavanceerde technieken als 'primitieve' leefvormen. Het was zowaar een idyllisch plaatje. Waarom uiteindelijk conflict en oorlog de bovenhand kregen, is een meer dan terechte vraag. Stel dat de huidige overheersers inderdaad energetische wezens zijn, die zich voeden met negatieve energie die zij uit ons halen, dan is het toch niet meer dan logisch dat zij negativiteit verkiezen boven positiviteit? Het is immers hun enige manier om te overleven. Heb jij je al wel eens afgevraagd waarom het nieuws dat ons dagelijks via ver-

schillende kanalen overspoelt overwegend negatief is? Je hoeft maar een radio of tv aan te zetten en het gros van de berichten die ons bereikt, bezorgt ons al meteen kopzorgen en een terneer-geslagen gevoel. De mensheid heeft er een zootje van gemaakt. Zoveel is duidelijk. Maar denk je nu werkelijk dat het niet anders kan? Of dat er helemaal geen goed nieuws te melden valt? Wat als dit alles geen toeval is, maar wel degelijk een doel moet dienen? Als de oorlog tegen terreur zijn vruchten heeft afgeworpen, wordt onze angst alweer aangewakkerd door een nakende klimaatcrisis, ziekmakende virussen, de oorlog in Oekraïne, enzovoort. Komt er dan nooit een einde aan? Jawel. Zeker. Als we ons beginnen te realiseren dat onze angst wordt gevoed door het ontkennen van de enige echte waarheid. En als we bereid zijn ons open te stellen voor een veel groter plaatje, waarbinnen thema's als buitenaards leven niet langer te gek voor woorden zijn.

Of je nu katholiek bent of niet, zowat elk individu hier in West-Europa heeft al wel eens gehoord van het eerste Bijbelboek Genesis. Daarin kan je lezen dat de nazaten van Kain en Abel destijds een heel hoge leeftijd bereikten. Vreemd, toch? Tenzij je bedenkt dat zij de nazaten waren van een buitenaards ras. Beweerde de Katholieke Kerk trouwens niet altijd al dat de mens werd geschapen naar Gods evenbeeld? Wat als die Goden buitenaardsen waren? En wat als er zowel goede als slechte waren/zijn? Inderdaad, dan krijg je mensen bij wie het DNA nog steeds min of meer intact is, mensen aan wiens DNA werd geknoeid en zowat alles daar tussenin. Geen wonder dat dit tot misverstanden en chaos leidt!

EEN KERN VAN WAARHEID

Wist je dat er wereldwijd mijnen, vreemde bouwwerken en ondergrondse tunnels en gangenstelsels zijn ontdekt waarvan men tot op vandaag niet weet hoe ze precies werden gebouwd en waarvoor ze moesten dienen? Wanneer we niet langer uitgaan van een geschiedenis die enkel in stijgende lijn gaat, dan wordt een verhaal zichtbaar dat ons in feite al eeuwen uitdagend in de ogen staart.

Meerdere onderzoekers hebben inmiddels zelfs aangetoond dat de verhalen over een zondvloed geen verzinsel zijn. Die heeft wel degelijk plaatsgevonden. De fysieke bewijzen daarvan bevinden zich immers nog steeds op de bodem van onze oceanen. Andere bewijzen zullen we, omwille van hun etherische aard, echter nooit vinden, tenzij we zelf meer etherisch worden.

Wie er de zogenaamde allegorieën, mythen en legenden op na leest, ontdekt al snel dat die bol staan van de verwijzingen naar tal van wonderlijke gebeurtenissen, figuren en wezens. Die worden overigens tot in detail beschreven en krijgen in verschillende culturen enkel maar andere benamingen. Hoelang duurt het nog tot we de realiteit onder ogen zien en aanvaarden dat wij 1) niet alleen zijn in dit onmetelijke universum, en 2) dat er zich een patroon afspeelt waarbij wij telkens weer worden uitgedaagd onze grenzen te verleggen? Wat anders dan je eigen bewustzijn telkens weer verruimen is evolutie eigenlijk? Verandering is toch steeds weer de enige constante? Wat als een droom, een wonder of waanzin door de ene generatie werd beschreven, is voor een volgende generatie niets anders dan de werkelijkheid.

LICHTWEZENS OF BUITEN-AARDESEN? OF ALLEBEI?

Wist je dat ontelbaar veel mensen al over het bestaan van buitenaardsen hebben gesproken? Onder die mensen bevinden zich inmiddels steeds meer (ex-) NASA-astronauten, -wetenschappers en zelfs -presidenten! En dan heb ik het nog niet eens over de miljoenen(!) mensen wereldwijd die een bijna-dood-ervaring hebben gehad of een UPA (vroeger een UFO) hebben gezien, waarbij ze contact hadden met zogenaamde lichtwezens in andere dimensies. Lichtwezens of buitenaardsen: wat is eigenlijk het verschil? En ja, net zoals dat bij mensen zo is, heb je er goedgezinde en slechtgezinde, en zowat alles daar tussenin. In het gezelschap van de eersten word je haast altijd getrakteerd op een feestje, terwijl bij het tweede gezelschap... Maar in plaats van ons te laten afschrikken, kijken we maar beter naar de posi-

Be
INSPIRED

**DE MENSHEID HEEFT ER EEN
ZOOITJE VAN GEMAAKT.
ZOVEEL IS DUIDELIJK.
MAAR DENK JE NU WERKELIJK
DAT HET NIET ANDERS KAN?**

tieve kant. Door je eigen wonden en trauma's te helen, door je kijk op bepaalde zaken te veranderen, neem je weer het heft in eigen handen. En vanaf het moment dat je in je eigen kracht gaat staan, weer wordt wie jij werkelijk bent en je licht laat schijnen als de vrije, onbekommerde en speelse mens die je altijd al was, vanaf dat moment sluit je je onmiddellijk aan bij de lichtkrachten... en bij het feestje. Negativiteit, in wat voor vorm dan ook, zal geen vat meer op je hebben en je niet langer verlammen. Je zal merken dat je altijd zelf een keuze hebt en zelf kunt besluiten wie jij werkelijk bent. Jij kunt hier en nu beslissen om in het duister te blijven zitten, of de deuren en ramen open te gooien en de frisse wind en het licht binnen te laten. Voeg jij meer bewustzijn aan jezelf toe, dan zul je als een bloem beginnen groeien en stap na stap de kosmos in jezelf (leren) ontsluiten. Jij bent immers degene waarop je al die tijd hebt gewacht.

Vorige edities gemist?

Bestel ze na via bloom.be/nabestellen

- **DEEL 1** — *De wonderen en boodschappen van een nieuw tijdperk.*
Verschenen in Bloom 5 - 2022.
- **DEEL 2** — *Het doorzien van de Grote Verhalen die ons leven beïnvloeden.*
Verschenen in Bloom 6 - 2022.
- **DEEL 3** — *'Niet weten is erg, maar niet willen weten is vele malen erger'.*
Verschenen in Bloom 7 - 2022.
- **DEEL 4** — *Wereldwijd wijzen steeds meer persoonlijke getuigenissen naar de kosmos... in onszelf.*
Publicatie in deze editie, Bloom 8 - 2022.

HET NIEUWE PARADIJS

Je beseft het misschien nog niet ten volle, maar het nieuwe aardse paradijs staat momenteel al in de steigers. En ja, daar hoort ook een nieuw verhaal bij. Wie of wat er ons al die tijd heeft overheerst, doet er niet langer toe. Het is nu tijd om al je verworven inzichten, je liefde en wijsheid te integreren in een veel groter geheel en op te komen voor datgene waarvan je altijd al hebt gevoeld/geweten dat het het juiste was. Van zodra het oorverdovende geluid van de chaos en de verlamdende oorlogsretoriek binnenin jezelf gaan liggen, zullen de klokken van het bruisende kosmische leven beginnen luiden. Wat een last zal er dan van je schouders vallen! En onthoud, dat niets zomaar op je pad is gekomen, want alles heeft z'n reden, z'n betekenis.

