

ONS (BUITEN-)AARDSE EXAMEN: DEEL III

NIET WETEN IS SLECHT, MAAR NIET WILLEN WETEN IS ERGER

AUTEUR: ILSE WANTEN

ilsewanten.com

In mijn vorige bijdragen (zie Bloom 5 en 6 van 2022) kon je al lezen dat mensen waterwezens zijn, dat water geheugen bezit en dat de kwantumfysica inmiddels bewezen heeft dat (de kracht van) onze eigen intentie/wil ons bewustzijn en onze realiteit bepaalt. Welk verhaal wij geloven, welk narratief wij volgen is bijgevolg veel belangrijker dan we aanvankelijk vermoedden. Wanneer we de grote verhalen van onze tijd van naderbij bekijken, zien we dat hun achterliggende boodschappen ons veel meer beïnvloeden, en zelfs ronduit verlammen, dan dat ze ons daadwerkelijk vooruit helpen. De kunst bestaat er dus in om ons massaal van hun dode gewicht - in de vorm van blokkades - te ontdoen.

In dit artikel gaan we nog een stukje verder terwijl we de wijze raad opvolgen die in een oude oosterse leerstelling besloten ligt: *'Niet weten is slecht, maar niet willen weten is erger'*. De reden waarom we dat doen, is omdat er op deze planeet dingen gaande zijn die we niet langer mogen ontkennen. Dingen die, als we ze welwillend toelaten, onze ogen zullen openen en ons bewustzijn aanzienlijk zullen vergroten. Dingen ook, die ervoor zullen zorgen dat er uiteindelijk een totaal nieuwe wereld ontstaat, een wereld die bol staat van de (kosmische) verbindingen en betekenissen, Zo zullen hemel en aarde opnieuw met elkaar verbonden zijn.

TUSSEN HEMEL EN AARDE

Nog niet zo heel lang geleden was de eenheid tussen hemel en aarde de normaalste zaak van de wereld. 'Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven' klonk het bij de hermetici, de gnostici en andere ingewijden. Toen de 'al' nog niet van de 'chemie' was gescheiden, en de 'meta' nog niet van de 'fysica', beschikten zij over de kennis die door de eeuwen heen en van generatie op generatie was overgeleverd. Sommigen van hen gebruikten deze (oud-Atlantische) kennis voor het welzijn van de mensheid. Dit waren degenen die, nadat ze eerst zelf hadden weten te ontsnappen, terugkeerden naar Plato's grot met de goede intentie om anderen te helpen of althans positief te inspireren, ook al impliceerde dat in veel gevallen dat ze werden bespot, geminacht of zelfs vermoord. Er waren er echter ook die begrepen hadden dat kennis – wat voor kennis dan ook – vooral macht betekende.

Vandaag, anno 2022, wordt stilaan opnieuw duidelijk dat ieder mens soeverein is. Dat wil zeggen dat ieder van ons een inherent deel is van het grotere geheel en daarin

alle bestaansrecht heeft. Soeverein mens zijn houdt in dat je autonoom functioneert. Ieder van ons verbindt in zichzelf de aarde met de hemel (en omgekeerd) en fungeert tegelijkertijd als een soort sleutel en een slot die toegang geven tot die liefdevolle eenheid. Wanneer we de volle verantwoordelijkheid voor en de regie over ons leven in eigen handen nemen, draaien we de sleutel in het slot om en zetten we in onszelf een universeel proces in gang. Dit proces start met het openen van onze geest voor een hele reeks mogelijkheden. De mogelijkheid bijvoorbeeld dat er veel meer is dan ons werd verteld, en dat we nog maar aan het begin staan van een enorme ontdekkingsreis, dat alles zorgt ervoor dat je gaat beseffen dat je fungeert als een kanaal, dat tegelijkertijd informatie opvangt en uitzendt. De mogelijkheid ook dat er diverse kanalen zijn waarop je je kan afstemmen. Kies jij voor een positief systeem dat op alle vlakken eenheid belichaamt? Of wentel je je liever in moedeloosheid en laat je angst je verlammen? Aan jou de keuze. Eens je je bewust bent van al die mogelijkheden, eens je die eerste aarzelende stapjes hebt gezet, ben je al begonnen je fysieke/aardse/stoffelijke/lichamelijke bewustzijn te verbinden met je universele/kosmische bewustzijn. Dan zul je zien dat de werkelijkheid uit verschillende dimensionale lagen bestaat en participeer je aan de fantastische uitdaging die deze buitengewone tijd biedt: de verbinding van de vierde, de vijfde en nog veel hogere dimensionale energieën, die worden opgewekt/verankerd in een lichaam dat veel te lang heeft geloofd dat het slechts driedimensionaal was.

In het inmiddels voorbijgestreefde paradigma golden de woorden 'eerst zien, dan geloven'. Maar zoals de meeste van dit soort 'regels' is het precies omgekeerd: eerst geloven, dan zien.

**EERST
GELOVEN,
DAN ZIEN.**

BALANS IS DE OPLOSSING

Geloof jij in jezelf? Vertrouw je op je eigen gewaarwordingen? Er is een hemelsbreed verschil tussen blindelinge (lees: slaafse) volgzzaamheid en persoonlijke ervaring. Als je werkelijk wil weten wie je bent en wat je hier precies komt doen, zal je onderscheid moeten leren maken tussen wat waardevol is voor jou en wat niet. Zo kan iedereen bij zichzelf ontdekken dat hij/zij een bang hartje verbergt onder een grote mond, of sombere gedachten verstoppt achter sprankelende humor, maar dat zijn eerder oppervlakkigheden. De balans tussen het lagere ego (onze kleinere 'ik') en het hogere Zelf vergt namelijk een heel ander soort inzichten. Beide ben je immers tegelijkertijd. Je bent één-met-alles én een afgescheiden individu. En alles staat of valt met je eigen zelfvertrouwen en je eigen gezonde verstand. Een ego dat zijn hogere Zelf niet als dusdanig (h)erkent, zal steeds groter worden, doch geen voeling meer hebben met het geheel. En een Zelf dat niet voldoende geaard is, zal dan weer te weinig voeling hebben met zijn eigen lichamelijkeheid. Zoals altijd is balans de oplossing. Of beter: voelen wat jouw balans, wat jouw unieke verbinding met de hemel en de aarde is. En dat is nog maar het begin!

Als we de wereldse chaos van naderbij bekijken, lijkt alles steeds meer uit evenwicht. Nu dit universum - na 26.000 jaar - opnieuw richting voltooiing beweegt, gaat een groot - zo niet het grootste gedeelte - over de heling van onbalans. Wij worden als het ware allemaal geroepen en uitgedaagd om in harmonie met elkaar te gaan leven. Vooraleer we dat echter op grote schaal kunnen realiseren, zullen we eerst moeten leren hoe we dat evenwicht en die harmonie

in onszelf kunnen vinden. Om werkelijke vrede te bewerkstelligen, zullen we eerst moeten beseffen dat we ons middenin een proces van integratie bevinden, een proces van de integratie van al onze kosmische zelden tot één wezen. Dat lees je goed, jawel! Op dit eigenste moment, op deze planeet aarde, is niet enkel jouw multidimensionale zelf bezig zich te verenigen met jouw menselijke zelf, ook de aarde is momenteel volop bezig haar multidimensionale zelf te herenigen met haar aardse zelf.

Heb je je wel eens ernstig afgevraagd waar alle onbegrip, woede en lijden op deze planeet vandaan komen? Kunnen bepaalde mensen en instanties nu écht niet met elkaar samenwerken? Of is het een kwestie van niet willen? En waar komt dat dan vandaan? Wat is hier nu echt aan de hand? Zou het kunnen dat we slechts een topje van een ijsberg zien? Wat als ik je vertel - en jij de mogelijkheid overweegt - dat alle aardse drama's voortvloeien uit eerdere kosmische gebeurtenissen, die naderhand steeds meer dramatische vormen aannamen?

JUNK-DNA ACTIVEREN

In een eerder artikel schreef ik al over het verband tussen 1) het feit dat een mens 'over het algemeen' slechts 10 tot 12% van zijn DNA gebruikt, en 2) het feit dat onze driedimensionale tijdruimte slechts een flinterdunne bandbreedte van het totale spectrum van het universum behelst. Wat als we ons resterende 88 tot 90% (junk-)DNA nu eens helemaal zouden activeren? Zouden we dan niet veel meer 'zien'? Wat is er eigenlijk met ons DNA en met onze ruimte-tijd-beleving gebeurd? Zou het kunnen dat

daaraan werd gesleuteld? Waar komen verhalen met thema's als 'de verbanning uit het paradijs' eigenlijk vandaan? Is alle religie nu werkelijk gespeend van waarheid? En hoe zit het met al die mythen en legenden? Al die goede en slechte goden, vreemde wezens en mengvormen?

Van zodra je je eigen zielaspecten beter leert kennen en integreren, zal je je steeds meer dingen herinneren en zal je meer gaan ervaren. Waar je werkelijk vandaan komt en wat je hier precies komt doen, zal zo stilaan duidelijk worden. Wij zijn lange tijd opgesloten geweest in het frequentiespectrum van de derde dimensie en dachten dat dit alles is wat er is. Nu de aarde, onder invloed van een krachtige kosmische impuls, haar frequentie verhoogt, komen er steeds meer zaken aan het licht en worden we steeds verder ingewijd.

BEVRIJD VAN BALLAST

Wanneer we flexibel zijn en als korenhalmen meebuigen met de winden van verandering, wanneer we de krachtige puls vanuit de kosmos met ons hart beantwoorden en onze geest openstellen voor de fantastische mogelijkheden, wanneer we ons laten meevoeren door de heersende 'flow' zullen we ons als vanzelf breder willen ontwikkelen/informereren. En dan zullen we weten/voelen wat waardevol voor ons is en wat niet. Bevrijd van al die blokkades, illusies en valse overtuigingen zullen we steeds lichter worden. In die hogere dimensie is er veel meer harmonie en vrede, terwijl we met z'n allen zullen baden in een zee van hoop en licht.

.....
Lees ook:

- **Deel 1** - *De wonderen en boodschappen van een nieuw tijdperk*. Verschenen in Bloom 5 - 2022.
- **Deel 2** - *Het doorzien van de Grote Verhalen die ons leven beïnvloeden*. Verschenen in Bloom 6 - 2022.
- **Deel 3** - *'Niet weten is erg, maar niet willen weten is vele malen erger'*. Publicatie in deze editie, Bloom 7 - 2022.
- **Deel 4** - *Over NDE's en regressiegetuigenissen, incl. persoonlijk buitenaards-kosmisch relaas*. Publicatie in Bloom 8 met verschijningsdatum 4 november 2022.