



# DE WONDEREN, UITDAGINGEN EN BOODSCHAPPEN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

## ONS (BUITEN-)AARDSE EXAMEN DEEL 1

AUTEUR: ILSE WANTEN

[ilsewanten.com](http://ilsewanten.com)

We willen naar de ruimte. Zoveel is duidelijk. En het kan allemaal niet snel genoeg gaan nu steeds meer miljoenen worden gepompt in allerlei ruimteprogramma's. Heel wat mensen zijn van mening dat we eerst maar eens onze eigen problemen moeten zien op te lossen, en daar hebben ze volgens mij overschot van gelijk in. Wanneer we de aanwijzingen van naderbij bekijken en die met elkaar verbinden, ontstaat bijna als vanzelf het idee van een aards examen, of beter: een buitenaards examen. Pas wanneer we hier op onze planeet aarde een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt, zal de onmetelijke kosmos - en zijn bewoners - zich voor onze ogen ontsluiten.



## EEN NIEUW TIJDPERK

### WHEN HE MIND IS BLIND, THE EYES ARE USELESS

We staan er meestal niet bij stil, maar de aarde is een waterige planeet. Haar oppervlak bestaat voor meer dan 80% uit water. Daarnaast bestaan ook wij, de aardbewoners, voor ongeveer 70% uit water, en baby's zelfs uit ongeveer 75%! We kunnen dus eigenlijk als een soort waterwezens worden beschouwd. Dat water niet zomaar water is, is iets dat vandaag steeds nadrukkelijker aan het licht komt.

De eerste keer dat ik het wonderlijke werk van dr. Masaru Emoto ontdekte, was in de Parijse metro, zo'n twintig jaar geleden. Een reeks prachtige foto's van kristallen hing aan de overkant van het perron. Het bleken bevroren waterkristallen te zijn nadat ze waren 'bewerkt/ingestraald' met positieve boodschappen. Op de bordjes eronder stonden woorden als dankbaarheid, liefde, vrede en harmonie. Terug in België besloot ik mij hier verder in te verdiepen en wonder boven wonder lag daar het boek 'Het Veld' op mij te wachten. Dit baanbrekende werk van Lynn MacTaggart bracht een aantal onderzoekers en hun wetenschappelijke studies samen. Hun onderzoeksresultaten wierpen een vernieuwende, alternatieve kijk op de wereld. Zo leverde hun studiewerk een belangrijke bijdrage aan de begrip- én toepasbaarheid van de meest recente tak van de wetenschap: de kwantumfysica.

Hoewel de kwantumtheorie inmiddels al meer dan honderd jaar oud is – zij zag het levenslicht in 1900(!) – wordt zij vandaag, anno 2022, nog altijd niet op grote schaal toegepast. Dat heeft alles te maken met de naturalistische houding van veel wetenschappers. De klassieke wetenschap is namelijk inherent materialistisch van aard. Zij gaat ervan uit dat de fysieke hersenen bewustzijn produceren. De kwantumtheorie daarentegen laat een totaal ander concept zien en luidt daarmee een geheel nieuw tijdperk in. Denk je dat het toeval is dat deze theorie haar intrede deed precies op het moment dat de wereld langzaam van het Vissen- naar het Watermantijdperk evolueerde?

Maar terug naar dr. Masaru Emoto. Wat hij had ontdekt, valt in feite kort samen te vatten, alleen zijn de gevolgen ervan zo enorm en zo grensoverschrijdend, dat ze een geweldige uitdaging betekenen voor ons bewustzijn. Ja, net zoals wonderen zijn ze bijna niet te overzien. En dan heb ik het niet over wonderen in de gangbare betekenis van dat woord, maar wonderen in de zin dat ze regelrecht indruisen tegen de manier waarop de meesten van ons denken hoe de wereld in elkaar zit. In drie woorden: water bezit geheugen. Dat wil zeggen dat water ontvankelijk is voor signalen en in staat is die signalen op te slaan. Wat het eveneens betekent, is dat water kan worden geprogrammeerd. En vermits wij waterwezens zijn, en onze planeet een water-planeet is...

Bij een woord als 'programmatie' denken we onmiddellijk aan computers en andere geavanceerde bestuursystemen. En dat klopt. Maar dat is niet waar zowel MacTaggart als Dr. Emoto (en

vele andere pioniers met hen) zich mee inlieten. Zij begrepen – en bewezen! – dat zelfs zoiets subtiel als een intentie daadwerkelijk effect kan hebben op materie. Monniken bereiken door meditatie een verhoogd bewustzijn en laten de hoogste waarden van gammahersengolven zien. Wat echter veel minder bekend is, is dat deze monniken hun hersenen zelf hebben geconditioneerd om zich voor het grootste deel van de tijd af te stemmen op blijdschap.

Zo zie je maar dat het niet zo is, dat fysieke hersenen (verhoogd) bewustzijn produceren. Het is precies andersom! Bewustzijn kneedt en vormt de fysieke materie, waardoor het doet wat wij willen dat het doet.

In het verleden stelden neurologen zich de hersenen voor als een complexe computer, die in de adolescentie al volledig was geprogrammeerd. Niets is echter minder waar. De hersenen revideren zich gedurende ons hele leven, geheel in de lijn van onze gedachten.

“  
**2022 is zonder meer  
een heel bijzonder jaar,  
een jaar van belangrijke  
openbaringen.**

- ILSE WANTEN

### DOELGERICHTE INTENTIE KAN WONDEREN VERRICHTEN

Dingen als levensvreugde en het immuunsysteem. Zeg nu eens eerlijk: wie wil niet dat die drastisch toenemen en/of verbeteren? Aandachtsconcentratie kan ons helpen te transformeren tot een betere 'radio', die zowel selectiever (minder ruis) als gevoeliger (betere ontvangst) is. Het onderscheiden van wat 'echt' is voor jou en wat niet, verloopt daardoor een pak vlotter. Verdiepte aandacht scherpt bovendien zaken als 'zien-op-afstand' aan: het vermogen om objecten, wezens of gebeurtenissen waar te nemen die de grenzen van tijd, ruimte en de vijf fysieke zintuigen overstijgen. Naast ontvangen kan een radio uiteraard ook uitzenden. En ja hoor, de energieverhogende praktijk van intens focussen helpt onze hersenen om zich als het ware 'opnieuw te herbedraden', teneinde onze ontvankelijkheid én ons vermogen tot het uitzenden van intenties te verbeteren.

Vind je ook niet dat de bovenstaande tekst het beeld oproept van een soort supermens, een waterwezen met buitengewone krachten, tot veel meer in staat dan de voorbije eeuwen voor mogelijk werd gehouden? De klassieke wetenschap heeft altijd al wel beseft dat er veel van ons DNA niet eens wordt aangesproken – momenteel gebruiken de meesten van ons slechts zo'n 10 procent! – en noemden het daarom 'junk-DNA'. Het werd beschouwd als een restant uit onze primitieve geschiedenis. Want vergis je niet: aangezien de klassieke wetenschap uitgaat van het feit dat bewustzijn door materie (de hersenen) wordt geproduceerd, gaat zij er tevens vanuit dat de evolutie in stijgende lijn gaat. Alles wat 'oud' is, is met andere woorden onderontwikkeld. Maar wat als we ons DNA nu eens helemaal zelf zouden laten spreken? Wat als we niemand anders meer voor ons laten denken? Ja, wat als we het roer in eigen handen nemen en ons niet langer laten 'besturen' door lagere machten, die het duidelijk niet zo goed met ons en onze planeet voorhebben? Dat achter dit alles – 'achter de schermen' – een grotere kracht schuilt, is inmiddels al geruime tijd duidelijk. Kwantumfysici



spreken dan wel van 'het (nulpunt-energie-)Veld' of 'de Bron', maar verwijzen ontegensprekelijk naar datgene wat in religies altijd al als God werd bestempeld. Maar is dan de cirkel rond, nu deze tak van de wetenschap de weg teruggevonden heeft naar datgene waarvan de wetenschap zich in eerste instantie heeft afgewend? Natuurlijk niet. Dankzij de voortschrijdende inzichten is gebleken dat het begrip 'God' veeleer betrekking heeft op een alomtegenwoordige energie - Spirit - dan op een oude man met baard, die vanuit zijn hemelse koninkrijk toekijkt. Deze energie bestaat met andere woorden overal. Ook wij mensen zijn volledig van deze goddelijke eenheidsenergie doordrongen. Pas wanneer we dat weer ten volle beseffen en dit wonder met volle aandacht én overgave tot ons laten doordringen, worden we een kanaal (radiozender en -ontvanger) voor deze onuitputtelijke energie die ons zoveel te bieden heeft, dat ze zelfs water kan doen transformeren!

Stel je eens voor wat hiervan concreet de gevolgen zouden kunnen zijn. Wanneer steeds meer mensen gaan beseffen dat zij - en zij alleen! - de baas zijn over hun eigen bewustzijn, zullen grotere spelers die nu nog vechten om een stukje van dat bewustzijn uiteindelijk niets meer hebben om over te vechten. De Nieuwe Aarde waarover ik het hier heb, zal bevolkt zijn met mensen die de breuk, die ooit werd veroorzaakt door de opsplitsing in wetenschap en religie, geheeld zullen hebben in zichzelf. Door in zichzelf de losse draden opnieuw te verbinden en in zichzelf een positieve eenheid te scheppen, zullen zij uiteindelijk de harmonieuze wereld creëren waarvan zovelen nu al zo lang dromen.

De wonderen zijn de wereld nog lang niet uit; wel integendeel. Het nieuwe tijdperk zal gekenmerkt worden door telepathie, synchroniciteit, voorspellende/profetische dromen, zien-op-afstand, genezen op afstand, multidimensionaal reizen, enzovoort. Sjamanistische rituelen, drumcirkels, (trance-)dansen, kristallen, vasten, zingen, zweethut-ceremonies, regressietherapie,...: al die praktijken genieten tot op vandaag in bepaalde kringen een bedenkelijke reputatie. Het wordt de hoogste tijd dat ze worden begrepen en (h)erkend als middelen die ons kunnen helpen ons vrij te maken, niet enkel van verouderde en vaak destructieve gedragspatronen, maar vooral van gedachtepatronen die in de meeste gevallen niet eens van onszelf zijn. Het 'programma' dat jarenlang bij ons werd 'ingestraald' draaide immers op volle toeren bij woorden als 'oorlog', 'schuld' en 'boete'. En als je denkt dat dit inmiddels al lang achterhaald is, 'think again'. Mensen worden elke dag geprogrammeerd (lees: gemanipuleerd) waar ze bij staan en beseffen nog altijd niet dat ze hierdoor andere gedachten genereren dan die van henzelf. Wanneer we ons de vraag stellen wie daar eigenlijk baat bij heeft, dan is het antwoord snel gevonden. Het zijn zij die willen dat we precies denken zoals zij, die ook niet geïnteresseerd zijn in de ontplooiing van het uniek-zijn van elk wezen, uit angst hun controle te zullen verliezen. Nee, dan liever het nieuwe 'programma'. In de Nieuwe Wereld gaat het nu net om de ontwikkeling van ieders individuele, oorspronkelijke zijn. □

.....  
*Lees ook:*

- **Deel 2 - Het doorzien van de Grote Verhalen die ons leven (on)zichtbaar beïnvloeden.** Publicatie in Bloom 6 met verschijningsdatum 5 augustus 2022
- **Deel 3 - 'Niet weten is slecht, maar niet willen weten is erger'** Publicatie in Bloom 7 met verschijningsdatum 23 september 2022
- **Deel 4 - Over NDE's en regressiegetuigenissen, incl. persoonlijk buitenaards-kosmisch relaas** Publicatie in Bloom 8 met verschijningsdatum 4 november 2022

Enkele opvallende data op een rij voor 17/06-04/08



... vervolg van pagina 19

13 JULI

*Dharmadag*



Een belangrijk festival binnen het boeddhisme. Dharmadag wordt gevierd op de dag van de Volle Maan in juli. Op deze dag wordt de eerste preek van Boedha herdacht. Volgende reden dus voor een bijzondere viering.

25 JULI

*De dag buiten de tijd*

Een dag die een poort opent tussen de werelden. In de Mayakalender, die gebaseerd is op de dertien manen, is 24 juli de laatste dag van het jaar en 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar. 25 juli is dus een dag buiten de tijd. Vier deze dag door met een schone lei te beginnen. Vergeef en vergeet. Reset je mindset en ga aan de slag met nieuwe, positieve intenties. Maak de balans op van het afgelopen halfjaar en bekijk waar je kunt bijsturen.

1 AUGUSTUS

*Lughnasadh / Lamas*

Het hoogtepunt van de zomer voor veel moderne heksen. Zwoele dagen, hete nachten en verkoelende onweersbuien zijn nodig om granen en gewassen te laten rijpen, zodat ze later geoogst kunnen worden. Het is een periode van overvloed; tevens een tijd om te genieten van de vruchten van het harde labuur van de afgelopen maanden.

