

# Hoe leven vanuit je hart en ziel

*– en weten dat je eeuwig leeft – je eigen leven én de wereld kan veranderen*

Begin oktober stond ik met mijn twee boeken op de Spirituele Beurs in de Maria Magdalena Kerk te Goes. Het was de eerste keer dat ik zo iets deed en ik had dus geen flauw idee van wat me te wachten stond. Ik wist gewoon dat ik op deze krachtplek hoe dan ook zijn moest. Voor de rest ging ik er slechts vanuit dat ik mijn verhaal tig keer zou gaan vertellen, maar dan telkens een beetje anders, iets meer zus of zo, afhankelijk van het gevoel dat ik zou krijgen bij de vragensteller. Wat bleek? Openlijk en vooral persoonlijk spreken over mijn eeuwige leven leidde eerder tot verbijstering dan tot groot enthousiasme. Nochtans kan leven vanuit je hart en ziel – en weten dat je eeuwig leeft – je eigen leven én de wereld drastisch veranderen.



**T**oen ik in 1995 door de regisseuse Greet Visser (KunstZ) voor het Jonge Honden Festival werd geselecteerd, presenteerde ik een korte solo-voorstelling. Deze voorstelling draaide om het eeuwig dansende danseresje die uit de Hemelen was komen vallen. Mijn tekst op papier bestond uit veel hoofd- en kleine letters. Het was Greet die me daarop wees. Daarmee zette ze een proces in gang dat mijn eeuwige leven wederom een nieuwe wending gaf. Zeven jaar later was er ZIEL IN ZICHT! Vandaag, nog eens zeven jaar later is er de opvolger/voorloper: LIEVE HEMEL. Beide boeken gaan over mijn persoonlijke, kosmische ervaringen en nemen de lezer(es) mee op mijn unieke reis door het Multi-Versum. Het is allesbehalve toeval dat mijn eerste boek uitgerekend in 2012 het licht zag.

## 2012

In de aanloop naar 2012 had iedereen al weleens van de Maya's gehoord. "Die hadden toch zo'n kalender die zegt dat de wereld tot een einde komt in 2012?" Ja en neen, antwoordde ik dan, soms tot vervelens toe. "We werkten met meerdere kalenders en één daarvan spreekt inderdaad over een eindtijd, maar die houdt tevens het begin van een nieuw Verlicht tijdperk in. Na ons heel lang van het Centrum van het Heel-Al te hebben af bewogen, keren we nu weer terug naar dat Centrum, maar dan wel op een hoger niveau... tenminste als het goed is. Alles in het Heel-Al spiraalt namelijk. En aangezien een bepaalde cirkel nu weer volledig rond is, gaan we weer verder op dezelfde eeuwenoude maar toch ook helemaal nieuwe manier. Wat er nu gebeurt, hebben we destijds op Atlantis ook meegemaakt, begrijp je?" Velen knikten dan en leken het twijfelend te begrijpen... Maar wat betekende het dan concreet?

## Ziel in zicht!

We kunnen er vandaag anno 2019 moeilijk meer omheen: de inheemse culturen zijn de afgelopen tijd nauwelijks uit het nieuws weg te branden. Wereldwijd eisen ze onze aandacht op en wel op een manier die steeds dringender wordt. Terecht natuurlijk. Er zijn de stammen op het eiland Noord-Sentinel in de Indische Oceaan – die in 2004 (na de tsunami) en 2015 in het nieuws kwamen en die al gedurende 60.000 jaar afgezonderd van de moderne wereld leven en geen hulp willen van de buitenwereld. En er zijn de stammen op de eilanden die zich in de driehoek tussen de Filipijnen, Australië en Hawaï bevinden en die onder water zullen komen te liggen wanneer de zeespiegel stijgt. Er zijn ook de Sioux-Indianen, die zich verzetten tegen de oliepijpleiding in Noord-Dakota, de Equadoraanse

inheemsen en de oorspronkelijke bewoners van het Braziliaanse Amazonegebied, die vechten voor hun rechten en het voortbestaan van hun heilige grond. Wat vertellen al deze nieuwsberichten, al deze mensen ons? Wat hebben wij Westerlingen daarmee te maken? Het antwoord daarop luidt: alles. Wat het zogenaamde beschaafde Westen eeuwenlang als primitief heeft bestempeld, is alles behalve dat. Wat sommigen vandaag zelfs genadeloos wensen uit te roeien, gaat in wezen om een Kosmische sleutel die onze Hemel al eeuwenlang met onze Aarde verbindt. Verliezen we deze sleutel, dan verliezen we wellicht het meest kenmerkende stuk van ons Mens-zijn: onze Ziel.

Een mens ademt O<sub>2</sub>  
(zuurstof) in en CO<sub>2</sub>  
(koolstofdioxide) weer uit.  
Een boom doet precies  
het omgekeerde. Mensen  
en bomen staan in een  
onophoudelijke wissel-  
werking tot elkaar

## De geest van het nieuwe tijdperk

Ontwikkelingen verlopen altijd in fases. Dat de westerse mens gaandeweg zijn Eenheid heeft verloren, is een idee dat natuurlijk niet nieuw is. Elke verlichte Wijze heeft dit geweten en zelfs voorzien. De kruimels van Wijsheid die zij voor de nageslachten achterlieten, zijn tegenwoordig hier en daar (her-)ontdekt, maar zijn vooralsnog niet tot het grote publiek doorgedrongen. Dat komt doordat sommigen op deze planeet nog steeds uit eigenbelang en geldgewin handelen en liever niet willen dat op grote schaal wordt geweten en begrepen hoe het allemaal precies in elkaar steekt. Het is nochtans simpel. Ieder kind kan het leren en begrijpen. Een mens ademt O<sub>2</sub> (zuurstof) in en CO<sub>2</sub> (koolstofdioxide) weer uit. Een boom doet precies het omgekeerde. Mensen en bomen staan met andere woorden in een onophoudelijke wisselwerking tot elkaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze naar elkaars voorbeeld zijn gemaakt! (Zelfs hun structuren komen overeen. Kijk maar naar de

longvaatjes van een mens die op de vertakkingen en zelfs het wortelstelsel van een boom lijken!)

## Een cyclisch proces

Van de Eenheid naar het individu, dat gaandeweg steeds meer vergeet, dan plots weer geleidelijk tot inzicht begint te komen en uiteindelijk volledig bewust terugkeert naar de Eenheid. Het is een interessante weg die veel wegheeft van de ontwikkeling van de zaden van een boom. Er zijn momenten waarbij het kleine zaad geen flauw besef meer heeft van het bestaan van de grote boom waartoe hij/zij behoort. Dan verkeert zo'n zaadje in de totale duisternis van de vergetelheid. Maar plots komt het moment waarop het licht weer doordringt! Dan ontmoet de Hemel weer de Aarde – en omgekeerd, de Aarde ontmoet weer de Hemel. Er is weer contact en het wonderlijke proces van ontkieming begint.

Waar het op neerkomt, is dat we allemaal unieke, zeer specifieke plekken innemen in wat de gigantische Kosmische Levens-Boom kan worden genoemd: ons Heel-Al. Wanneer je je dit herinnert, wanneer je deze Boom, de ander en jezelf door het bos heen ziet, ben je al een heel eind op weg naar Huis. Dat is de Geest van de Nieuwe Wereld. Waar je je ook bevindt: jij bent altijd ook de ander. En het Huis? Dat zit altijd in je. Net zoals jij je altijd in het Huis bevindt.

## Herinneren

Wat door verschillende wereldleraren tijdens het Vissen-tijdperk werd gezaaid, begint vandaag de dag overal ter wereld de kop op te steken. Bereid je maar voor op nog heel wat verrassingen, want dit is nog maar het prille begin van het Watermantijdperk! Maak je ook geen illusies: het slagveld waar momenteel de grootste oorlog woedt, is niet het Midden-Oosten (om maar iets te noemen), maar het menselijk bewustzijn dat andermaal zwaar op de proef wordt gesteld door zoveel conflicten wereldwijd. Onze oorspronkelijke staat van 'zijn' – onze innerlijke natuur – dient dringend geheeld te worden. Wijzelf zijn als het ware terug één aan het worden.

Zo bekeken is het allesbehalve toevallig dat er tegenwoordig veel mensen met allerlei klachten kampen. De mens – zowel geestelijk als lichamelijk – komt in opstand tegen alles wat de Zaligmakende Eenheid verstoort en eist een koerswijziging. Wat op het eerste gezicht aan de buitenkant op

iets triviaals kan lijken, maakt in wezen deel uit van een proces dat al veel langer aan de gang is. Hoe je het ook draait of keert: de terugkeer naar de Bron is begonnen en iedereen neemt hieraan deel, bewust of onbewust. Dat steeds meer mensen naar de natuur kijken, als hulpmiddel of ter preventie, is een bijzonder goede zaak. Net zoals velen zich steeds meer bewust worden van het belang van gezonde lucht, voedsel en water.

## Eeuwig leven

Wanneer we het over de Ziel hebben, hebben we het over het Hemelse stuk dat ons fysieke lichaam weerspiegelt op een hoger niveau. De Kosmische Ziel-sleutel maakt ons lagere ego niet alleen bewust van die Ziel, maar overhandigt haar zelfs de touwtjes. In het begin gaat dat misschien af en toe en slechts ten dele, wanneer je je vrij genoeg voelt of minder angstig. Naarmate je jezelf leert vertrouwen en leert kijken vanuit deze nieuwe invalshoek, kun je de teugels steeds meer laten vieren, zonder de controle te verliezen op dit fysieke bestaansniveau. Wanneer je tenslotte je leven vanuit je Ziel gaat leven, zullen de hogere werelden zich als vanzelf aan je openbaren.

Het besef dat je eeuwig leeft is één van de vele geschenken. Wat het ego er ook van vindt: eeuwig leven is allesbehalve saai! Het houdt in dat je je vorige levens gaat herinneren – plus hun opeenvolging – zodat je niet telkens opnieuw hoeft te beginnen met je te herinneren wat je eigenlijk al heel lang weet. Stel je eens voor hoe een maatschappij eruit zou zien wanneer alle mensen vanaf hun geboorte zouden weten hoe de zaken in elkaar steken. In een maatschappij waarin de angst-frequentie inmiddels tot op waanzinnige hoogte is opgedreven, is het voor velen moeilijk zich dit zelfs maar voor te stellen. Toch is het goed en zelfs heel erg gezond om dit als denkoefening te doen. Hoe anders zouden we de toekomst kunnen vormgeven?



tekst: Ilse Wanten  
[www.ilsewanten.com](http://www.ilsewanten.com)

Ilse Wanten is de auteur van "Ziel in zich!" (2012) en "Lieve hemel!" (2019). Haar vriend Thomas Ceulemans maakte de documentaire "Amazones" die uitgerekend zaterdagavond 12 oktober 2019 voor het eerst is getoond op de Belgische televisie-zender Canvas, bij Vranckx & de Nomaden.