

de stille revolutie van de ziel

Een radicale keuze voor gezond verstand

Auteur: Ilse Wanten



Als iedereen nu eens gewoon de regels volgde? Dan kunnen we binnenkort weer gewoon verder met ons leven en zal dit alles slechts een boze droom lijken. Gewoon ons gezond verstand gebruiken. Is dat nu zo moeilijk? Dat 'gewoon de regels volgen' in het verleden tot de meest weerzinwekkende zaken heeft geleid, dringt nog niet tot dit bewustzijn door. Wat als vrouwen en POC's (people of color) wereldwijd nooit waren opgekomen voor hun eigen rechten? Wanneer we naar de geschiedenis kijken, zien we dat bepaalde regels enerzijds en het doorbreken van diezelfde regels anderzijds, de evolutie van de mensheid hebben voortgestuwd. Wanneer volg je wat er je wordt opgelegd, en wanneer gebruik je je eigen gezond verstand?

Het groeiende inzicht

In de oosterse zentraditie bestaat een bijzonder verhaal. Het gaat over een jonge boer die een kostbaar erfstuk bezit: een grote sierlijke glazen fles. Op een dag loopt een klein gansje de boerderij van de boer binnen. Onhandig valt het in de glazen fles en is er niet meer uit te krijgen. Omdat de boer zichzelf er niet toe kan brengen de glazen fles te breken of het levende wezen te doden, kan hij het kleine gansje niet helpen. Uit besluiteloosheid en vriendelijkheid blijft hij dan maar het kuiken voeden. Elke dag komt de crisis dichterbij. De koan of het zenraadsel klinkt als volgt: hoe zal de boer de gans uit de fles bevrijden? Het antwoord luidt: de gans dient zichzelf te redden. De reden waarom ik dit intrigerende verhaal hier vanonder het stof haal, is denk ik duidelijk. De mensheid van de eenentwintigste eeuw - wij - zijn zoals het gansje: wij zitten in de fles. Om uit de fles te geraken, moeten we dringend ons radicaal gezond verstand gebruiken.

WAT IS DAT: 'RADICAAL GEZOND VERSTAND'?

Reeds in 1980 schreef Marilyn Ferguson (internationaal bestsellerauteur) dat radicaal gezond verstand, gezond verstand is dat opzettelijk wordt aangemoedigd en toegepast. Zo schreef Ferguson: *"Radicaal gezond verstand is een afspiegeling van het groeiende inzicht dat het niet genoeg is als mensen verstandig zijn: de samenleving zélf moet zinnig in elkaar zitten om niet in verval te raken"*. **Wat we vandaag nodig hebben, zijn dus niet alleen leiders met visie, maar aandacht voor en steun en training voor visie zélf. Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag; leer hem vissen en je voedt hem een leven lang. Visionaire leiders kunnen ons dan wel doorheen donkere nachten helpen, het wordt vooral hoog tijd dat we leren ons eigen vuur te maken.**

Het grotere spel

Radicaal gezond verstand is een geestesgesteldheid - een state of mind - die, zoals het woord reeds aangeeft, eerst en vooral in de geest wordt opgebouwd. Het soort bewustzijn waarover ik het hier heb, heeft het verleden en het heden aandachtig tegen het licht gehouden en begrepen dat er een onlosmakelijk verband, een eenheid tussen beide bestaat. Vervolgens kan het zich beginnen een werkbaardere toekomst voor te stellen. Wanneer we kijken in de geschiedenisboeken zien we dat het altijd de overwinnaars zijn die de tijdlijnen halen. 'Heldendaden' worden tot in detail beschreven, maar verzwegen worden nog steeds de massale slachtpartijen van volkeren die steevast als 'primitief' worden bestempeld. Onder het mom van vooruitgang, uitbreiding en innovatie verspreidde zich een geestesgesteldheid die geen rekening hield met wat het op zijn weg tegenkwam. Net zoals een virus of een vlek olie op het water breidde het zich steeds verder

uit. Ja, precies zoals het kleine gansje in de glazen fles werd het steeds groter. Wanneer we heelhuids door de flessenhals willen geraken - en dat willen we! - dan dienen we te beseffen dat dit soort ingesteldheid niet de juiste is. We kunnen onze grootste problemen niet langer oplossen met traditionele strategieën zoals manipulatie, oorlog, concurrentie, enz. We kunnen Moeder Aarde - en onszelf - niet langer voor de gek houden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat we geen harmonie en vrede kunnen kopen ten koste van de ander en van de natuur. In het grotere spel heeft niemand voordeel bij nederlagen. Eigenlijk is het zo simpel als wat: wie alleen kijkt naar de opbrengst, komt uiteindelijk om door de opbrengst.

Een oud Indiaans gezegde luidt:

“Pas als de laatste boom gesneuveld is, zal men beseffen dat geld niet eetbaar is”.

De vraag die zich stelt, is: gaan we daar met z'n allen zitten op wachten? Nee toch?

De oplossing ligt in het probleem

Hoewel veel mensen er nog altijd vanuit gaan dat er geen oplossing bestaat voor de wereldwijde problemen, is niets minder waar. De oplossing ligt immers altijd in het probleem zelf besloten. In plaats van de natuur

te willen beheersen, moeten we haar begrijpen. Het kleine gansje is dan misschien verlamd door angst, die angst kan het zelfstandig te boven komen door het verstand op een gezonde manier te leren gebruiken. Het verstand kan immers tot rust en stilte worden aangemaand, tot inkeer komen en daardoor een betere verbinding met haar intuïtie opbouwen, waardoor verhelderende inzichten als vanzelf opborrelen. Radicaal gezond verstand zegt dat we bondgenoten van de natuur moeten worden en dat is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Als er maar genoeg mensen de leiding over hun leven in eigen hand nemen en opkomen voor hun rechten en de rechten van andere mensen, ligt het in onze macht om een nieuw begin te markeren voor deze wereld.

Een nieuw paar ogen

Elke transformatie is te vergelijken met het afwerpen van de oude huid, zoals slangen dat doen. Je houdt simpelweg op met proberen steeds hetzelfde te doen.

“Ik wil geen vlinder worden”, zei de rups, “want dat ben ik nog nooit geweest”.

Nochtans ligt het in de natuur van de rups om te transformeren. En kijk eens naar de cyclus van het water waarbij een regendruppel achtereenvolgens verdampt en condenseert. Wanneer je erbij stilstaat: transformatie is inherent aan de natuur. Waarom zou het bij ons mensen dan anders zijn? Zei Thomas Jefferson niet dat elke generatie het recht heeft op haar eigen revolutie? Welnu dan. Dit keer is het aan ons. Aan ieder van ons. Dit keer is 'de vijand' niet zozeer een instelling, een organisatie of een tiran, als wel de passiviteit die alle organisaties, instellingen en tirannen macht geeft. Dit keer is het geen historische koning of ander opvallend dominante figuur, maar onze eeuwige aarzeling om de soevereiniteit over onszelf te aanvaarden. Dit keer hebben we geen vergaderingen meer nodig die verklaringen of wetten opstellen die oorlogen rechtvaardigen. Nee, deze keer gaat het om ons, om ons eigen bewustzijn. Wij zelf hebben de keuze: groeien we zoals bloemen naar het licht of doen we alsof onze neus bloedt en slapen we verder?

Heel normaal

De beweging die stilaan steeds meer vorm krijgt, groeit geleidelijk aan. Over heel de wereld gaan mensen verbindingen aan met andere mensen waarmee ze op dezelfde golflengte trillen. De talloze bruggen die zo worden gebouwd vormen inmiddels een gigantisch bruggenstelsel: een wereldwijd web. Dit menselijke web mag dan wel haar basis hebben in het kunstmatige internet, het neemt niet weg dat hier een natuurlijk fenomeen zichtbaar wordt. Datgene wat dit web immers werkelijk in stand houdt, is de verloren gewaande en nu eindelijk

hervonden eenheid van onze soort. Die omhelst niet alleen de mensheid, maar brengt tevens de verbondenheid van die mensheid met de natuur terug in zicht. Dat de uitwendige natuur veel meer met onze inwendige natuur samenhangt, en omgekeerd, is iets dat al deze mensen de normaalste zaak van de wereld vinden. Stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren indien deze visie het voor het zeggen kreeg?

Tekens en signalen

De vruchten van de stille revolutie worden steeds duidelijker naarmate meer mensen de leiding over hun eigen leven nemen. Wanneer steeds meer mensen gehoorzamen aan wat hun eigen geweten hen opdraagt en hun eigen verantwoordelijkheid voor de wereld aanvaarden, zal er uiteindelijk een kracht opstaan die met geen enkel middel meer kan worden tegengehouden. Het is tijd dat traditionele systemen in vraag worden gesteld. Is alles dan verziekt in deze samenleving? Heeft geen enkele leider het goed met ons voor? Natuurlijk niet, maar kritisch blijven is nu belangrijker dan ooit. Ondanks alle rookgordijnen die dagelijks ons zicht belemmeren, staat de oprechte zoeker er gelukkig niet alleen voor. Velen zijn hem/haar inmiddels voorgedaan. Net zoals Hansje (van het sprookje Hansje & Grietje) broodkrumels strooide, zo lieten deze ervaren gidsen tekens voor ons achter en installeerden ze signalen die de tijd met gemak zouden doorstaan. Het was enkel nog wachten op diegenen die deze tekens en signalen opnieuw zouden kunnen ontcijferen...

Systeembrekers

Vanaf de jaren '60 kreeg de Nieuwe Tijd een eerste belangrijke injectie met de Flower Power-beweging. Van dan af ging het snel en volgden verschillende golven van indalingen van hogere frequentie-zielen elkaar in hoog tempo op. De Indigo-, Kristal- en Zonnekinderen - de zogenaamde Nieuwetijdskinderen - leven momenteel onder ons en vormen tegenwoordig al lang geen uitzondering meer. Ze treden meer en meer op de voorgrond en vertegenwoordigen een groep die nu dagelijks aan invloed wint. De lichtcodes die op regelmatige basis vanuit het hart van ons 'Multi-Versum' worden uitgezonden, nemen zij als volleerde lichtwerkers in zich op, waardoor hun straling en bereik steeds zichtbaarder wordt. Wat deze groep voornamelijk in stilte onderneemt en verricht is niet te onderschatten. Aangevuurd door deze groep beginnen steeds meer mensen dingen onder ogen te zien die groter en belangrijker zijn dan velen vermoeden. De meesten zullen het je - om begrijpelijke redenen - niet vertellen, maar steeds meer mensen ondergaan vandaag de dag on-, onder- of volledig bewust een cellulaire of genetische schoonmaak. Dat het gewicht dat ze daarmee in de schaal leggen de weegschaal steeds meer doet overhellen, is niet meer dan logisch en zelfs de bedoeling. Na

eeuwen van mannelijke dominantie is het (opnieuw) tijd voor een natuurlijk evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke principe.

De sluiers die ons zo lang het zicht benamen worden nu langzaam maar zeker opgelicht. Degenen die erop uit trokken zijn hier en nu samen om de komende gebeurtenissen te helpen mee vormgeven. Wij zijn het allen. De Nieuwe Aarde. Het Paradijs. ■

Vanaf de jaren '60 kreeg de Nieuwe Tijd een eerste belangrijke injectie met de Flower Power-beweging. Van dan af ging het snel en volgden verschillende golven van indalingen van hogere frequentie-zielen elkaar in hoog tempo op.