

# Wij zijn de nieuwe aarde

DEELNEMEN AAN EEN HEUSE  
PARADIGMASHIFT





**We staan aan het begin van een volledig nieuw hoofdstuk. Langzaam maar zeker verlaten we het Vissentijdperk. Astrologen zijn het erover eens dat het Watermantijdperk gepaard zal gaan met immense veranderingen op wereldschaal. Deze periode zal gekenmerkt worden door openbaringen, bewustwording en humaniteit. Dankzij de Aquariusenergie wordt de poort naar een nieuwe wereld geopend. Staan we op de drempel van een revolutie? Of beter: vindt er reeds een revolutie plaats?**

AUTEUR: **ILSE WANTEN**

Iedereen kent het begrip, maar weten we ook werkelijk wat een revolutie inhoudt? In vroegere tijden bestond er weinig twijfel. De mensen kwamen massaal op straat en scandeerden hun leuzen, terwijl ze een maatschappelijke verandering eisten. Tegenwoordig is dat niet meer zo eenvoudig. Sinds afgelopen jaar de wereld tot 'stilstand' werd gedwongen, zijn zelfs betogingen en samenscholingen uit den boze. Wanneer we de betekenis van het woord opzoeken, dan zien we dat een revolutie vooral op een heel snelle verandering van gebeurtenissen slaat. In het geval van de Franse Revolutie werden op nauwelijks enkele jaren tijd de koning én de monarchie onthoofd. Met de Industriële Revolutie duurde het ietsje langer. Bij een revolutie gaat het dus om een ingrijpende verandering die het leven van een groot aantal mensen volledig op z'n kop zet. In die zin voltrekt er zich vandaag dus wel degelijk een revolutie. De situatie waarin we ons momenteel bevinden is op ruim een jaar tijd ontzettend veranderd. Wie denkt dat hiermee alles gezegd is, graaft wellicht niet diep genoeg. De ommekeer waarvan we vandaag allemaal getuige zijn, strekt zich immers nog veel verder uit. Wat we nu al meer dan een jaar elke dag om ons heen zien, omvat slechts het spreekwoordelijke tipje van de ijsberg.

### **De puzzel van het leven**

Een paradigma is volgens Thomas S. Kuhn, 'bedenker' van deze term, in het normale spraakgebruik 'een aanvaard model of patroon'. Voordat een paradigma een paradigma wordt en bijgevolg wetenschappelijk aanvaard, doorloopt het een aantal fases. De beginperiode van de ontwikkeling

van een wetenschap wordt gekenmerkt door 'scholen'. Dat zijn de verzamelde feiten die nog niet voldoende helderheid bevatten om een eerste paradigma te kunnen doen ontstaan. Vanaf het moment dat die helderheid er is, treedt het unieke van de nieuwe wetenschap steeds meer op de voorgrond, tot ze het uiteindelijk overneemt van het oude paradigma.

De groep van aanhangers die zich in de eerste fase nog liet verdelen - er is namelijk gekibbel over ditjes en datjes - wordt gaandeweg stabiel, omdat de puzzelstukjes steeds meer samenvallen. Daarom noemen we deze groep de 'puzzeloplossers' of 'vertalers'. De puzzel is niets meer of minder dan het leven zelf. Nu kan je je uiteraard de vraag stellen of alle antwoorden op alle mogelijke vragen niet allang gegeven werden. Met andere woorden: wat valt er nog op te lossen, te puzzelen of te vertalen?

### **De vooravond van ingrijpende gebeurtenissen**

Wanneer we vandaag om ons heen kijken, kunnen we niet anders dan concluderen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Anno 2021 lijken vrede en harmonie verder weg dan ooit. Maar schijn bedriegt. We staan aan de vooravond van een reeks ingrijpende gebeurtenissen. Er is namelijk iets op til dat veel groter is dan de meesten onder ons kunnen bevatten. Onze realiteit transformeert en onze toekomst, ons leven, wordt op dit eigenste moment van binnenuit herschapen. Er zijn met name overal om ons heen bepaalde krachten werkzaam, die ons helpen te worden wie we werkelijk zijn.

Doorheen de geschiedenis waren er altijd individuen en groeperingen die de mensheid een bepaald wereldbeeld hebben willen opleggen, uit onwetendheid, uit machtswielust of uit angst. Vandaag komen meer en meer mensen er zélf achter dat die beelden niet langer beantwoorden aan hun persoonlijke ervaringen. Wanneer steeds meer mensen moeite hebben om zich aan te passen aan de maatschappij, *wordt het dan niet hoog tijd dat de maatschappij zich aanpast aan de mensen?*

### Een maakbare maatschappij

Wat vroeger algemeen aanvaard werd, kan in de toekomst complete onzin zijn. Wat we nu vanzelfsprekend vinden, is dat morgen misschien niet meer. Paradigma's zijn tijdgebonden, ze gaan letterlijk met hun tijd mee. In de 21ste eeuw klinken bepaalde stemmen steeds luider. Stemmen die opkomen voor onze vrijheid, gelijkwaardigheid, gezonde voeding, vreedzame oplossingen, maar ook stemmen die ons doen wennen aan eerder 'moeilijke' begrippen zoals multidimensionaliteit, buitenaardsen, lichtwezens, enzovoort.

Mensen hebben genoeg van angst, onrecht, corruptie, armoede, ongelijkheid en manipulatie. Mensen hunkeren naar vrede, harmonie en welzijn, voor iedereen. Het zijn precies déze (on)uitgesproken diepe wensen waar het om gaat. De grote tragedie van deze tijd is de ontkenning van de ziel. Echter, dat wat we aan de ene kant verliezen, winnen we aan de andere kant. In die zin draagt de huidige crisis een kiem van hoop in zich.

### Ideeën zijn als zaden

Heb je er al eens bij stilgestaan dat het menselijk bewustzijn, net als een lap grond, bewerkbaar en kneedbaar is? Indien je er zaden aan toevoegt, die je vervolgens alles geeft wat ze nodig hebben om te kunnen groeien, dan kunnen er wonderlijke gewassen uit voortkomen. Zowat alles is mogelijk: eetbare bloemen en decoratieve planten of vruchten. Hoe groot of hoe klein jij je eigen lapje grond ziet, hangt af van je eigen inzicht, inzet en bereidwilligheid. Sommigen zijn al dik tevreden met een stukje van een vierkante meter, anderen willen een heel bos. Hoe dan ook: ideeën zijn als zaden en net zoals zaden zijn ideeën

meer levensvatbaar wanneer je ze in bepaalde (gunstige) periodes zaait. Uiteraard speelt ook de bodemgesteldheid een rol. Een bos aanplanten te midden van de woestijn is een veel grotere opgave dan wanneer de omliggende grond vruchtbaar is.

### Nieuwe leiders

Toen de wijze leraren, zoals Socrates, Boeddha, Mozes en Mohammed, destijds op het wereldtoneel verschenen, waren veel mensen al eventjes de gevangene van zichzelf. De beperkte en dogmatische visie van het Vissentijdperk heerste over de veel ruimere en altruïstische visie van de ziel, met het gevoel van afgescheiden te zijn tot gevolg. De mens kon niet verder van de bron verwijderd zijn en al deze leiders namen de taak dan op zich om de mens terug naar zijn ware oorsprong te leiden: zijn eenheid met de oerbron. En zoals dat met het planten van zaden altijd gaat, heb je niet onmiddellijk het gewenste resultaat. Daarvoor is geduld nodig.

"Anno 2021 lijken vrede en harmonie verder verwijderd dan ooit. Maar schijn bedriegt."

### Zaden die uitkomen

Je kan de overgang naar het Watermantijdperk, het ontwakken dat nu overal ter wereld plaatsvindt, vergelijken met zaad dat eens massaal en zorgvuldig werd geplant en dat momenteel op het punt staat te ontkiemen. Het gewicht dat dit zaad in de schaal legt, biedt het nodige tegengewicht voor al degenen die in het verleden de bron, hun ziel, hebben ontkend, en die daarmee zichzelf én deze prachtige planeet ernstig hebben verwond. Of je het nu graag hoort of niet, ons huidig systeem, ons huidig wetenschappelijke paradigma, is aan het wankelen. Water sijpelt uit de Watermankruik door de geslagen bressen. Het stelsel van modellen en theorieën dat eeuwenlang het denkkader vormde van waaruit de werkelijkheid beschreven werd, staat op het punt zijn ware aard te tonen!

### Wij zijn de Nieuwe Aarde!

Vandaag zetten steeds meer mensen hun eigen weten en bewustzijn op het spel. Door dingen te aanvaarden die groter en belangrijker zijn dan wat velen niet - of slechts heel oppervlakkig - onder ogen willen zien, vormen zij in stilte een beweging die nu elke dag in omvang toeneemt. Deze gestaag groeiende beweging is vooralsnog niet helemaal zichtbaar. Fysieke veranderingen lopen nu eenmaal altijd achter op geestelijke evoluties. Het bewustzijn vormt de aanzet tot waarneembare veranderingen, en niet andersom. Of zoals Marilyn Ferguson, auteur van *'The Aquarian Conspiracy'*, het verwoordt:

“De effectiviteit van iemands leven is niet zozeer gelegen in wát hij doet, maar in hóe hij het doet. En hoe hij het doet, wordt bepaald door de mate waarin hij zichzelf ontdekt heeft.”

EN VERVOLGENS:

“De grootste revolutie in onze generatie is die van de mens, die door de innerlijke instelling van zijn geest te veranderen, de uiterlijke aspecten van zijn leven kan veranderen”,

dixit Marilyn Ferguson



.....

**Ons huidige systeem is aan het wankelen.  
Water sijpelt uit de Watermankruik door de geslagen  
bressen. Het stelsel van modellen en theorieën dat  
eeuwenlang het denkkader vormde van waaruit de  
werkelijkheid beschreven werd, staat op het punt  
zijn ware aard te tonen!**

.....

